

Cultuurtip Groot Driene in Hengelo Overijssel

Isis Zengerink

Een wandeling door onze dichterswijk 'Groot Driene' in Hengelo biedt volop kunst en cultuur.



Een poëziewandeling: je gaat stappen in de voetsporen van dichters, door deze groene, frisse wijk. De straatnamen in onze nieuwe wijk, gebouwd in de jaren '60, werden vernoemd naar talrijke dichters. Hier kunt je hun pennenvruchten proeven, want in iedere straat kun je een gedicht lezen op een speciale zuil. Hoe luidde de Dapperstraat van J.C. Bloem ook alweer? En zat Piet Paaltjens zo te snikken? We komen een liedje tegen van J.P. Heije uit onze kindertijd. Natuurlijk is streekdichteres Johanna van Buuren niet vergeten.

Aan de bosrand tegenover de wijk staat een villa met een verhaal. De vorige eeuw kwamen hier in 'Drienerwold' prominente schrijvers en dichters op bezoek zoals Roland Holst, Marsman, Achterberg en Du Perron.



Kunstwerken zijn er tijdens de wandelroute in onze buurt eveneens te bewonderen van Nic Jonk, Ricardo Liong-A-Kong, Janny Brugman-de Vries, Evert Strobos, en van Ali Koubâa.

Kunstjasjes voor kabelkastjes

Het was een initiatief van buurtbewoner Hans Hoes. Dankzij subsidiëring van de gemeente Hengelo zijn deze transformator- en kabelkastjes in ons straatbeeld verfraaid en wel door kunstenaars Jet Broekstra uit Enschede.



Start wandeling:

bij deze transformatie-kast die uitnodigt om te komen wandelen langs de kabelkastjes en van poëzie te genieten. En wel op de hoek van de Reviusstraat en Anton van Duinkerkenstraat.



Transformatie
Dichtstraten alom
hoor het ruisen van taal
maak een blokje om
op de wal
lange Steze kastjes
en figuralisatie
met figuratie
en kunst van de kunstenaar